



Het hele gezin op z'n mooist

Met de feestdagen wil iedereen er op z'n best uitzien. En dan bedoelen we niet alleen de vrouwen, maar ook mannen en kinderen doen extra hun best om er mooi uit te zien. Hieronder krijg je een aantal tips die het hele gezin doet stralen tijdens de eindejaarsfeesten.

Tip 1

Zorg dat je huid een goede reiniging krijgt. Smeer een goede dagcreme (ook de mannen), dan ziet je huid er ook fris en verzorgd uit. Want dat willen we toch allemaal?!



Tip 2

Dames, gebruik een goede foundation. Laat je goed informeren en kies de juiste foundation voor jouw huid: niet te vettig, niet te droog. Kies ook de juiste kleur. Test vooraf even op je wang!



Tip 3

Als je voor een niet te opvallende look gaat, kan je je lippen een natuurlijke look geven. Let er wel op dat het niet te saai wordt, want voor de feesten mag het een beetje extra zijn.

Ook voor mannen zijn verzorgde lippen een must. Lippenbalsem tegen droge lippen is de ideale oplossing.



*Fijn
eindejaar!*



Tip 4

Ga je voor een meer opvallende make-up, gebruik dan gerust glitters en veel mascara. Zorg er wel voor dat niet je hele gezicht onder de glitters hangt. Doe daarom eerst glitters op je ogen, veeg alle overbodige glitters van je gezicht en breng dan pas je foundation aan.

Tip 5

Verzorgde handen trekken alle aandacht, zeker als je een glaasje champagne vast hebt. Laat ze voor de feestdagen eens professioneel lakken of gebruik gelpolish. Lak je ze zelf, doe het dan voor je make-up aanbrengt. Nagels moeten lang drogen. Zorg er voor dat alle andere feestvoorbereidingen afgerond zijn zodat je pas gelakte nagels mooi blijven! Over gelpolish volgende jaar meer.



Tip 6

Staan de kids bij je in badkamer? Verwen ze dan ook met wat glittertjes of lak hun nageltjes in dezelfde kleur als jouw nagels. Succes verzekerd!

Schoonheidssalon Ellen

0484 41 11 90 - www.dufourellen.be

Je kan bij Ellen ook terecht voor gelaatsverzorging, permanente make-up, manicure, pedicure, parafine, lakken van nagels, gelnagels, gelpolish, epilaties en ontharingen.

Tekst: Ellen Dufour | Foto's: Luc Daelemans